

14.

Liefde.

Laten we lief  
Zijn voor elkaar

Liefde is  
Van de ander  
Die je aanraakt

Liefde is het bed  
Dat je deelt  
Met de ander

Liefde is de morgen  
Als een rennend hert

De avond  
Die je overvalt

Liefde is het licht  
In de schaduw  
Van de dood

Die opstaat  
Als je wakker  
Wordt.