

Niet weten.

Even niet weten
Even niet tekenen

in tekenen weet
je niets.

In tekenen weet je niet

Niet van de wolf
In het open veld

Niet van de boom
En niet van de wind,

Van de wind
Weet je niets,

Niet van het gras
Dat groeit
Niet van degene
Die leeft

Niet van de doden
Door honger
En geweld

Niet van de zon
Die op en onder gaat,

Van de zon
Weet je niets,

Niet van de aarde
Waarop je staat