

Heiligen.

Bomen zijn
Heiligen
In het veld

Vinden
Hun weg
Naar de hemel
In het heden

Bomen zijn
Als weinigen
Zichzelf

En zien
De aarde
beneden.