

**Maan over het Boendermakerhof.  
( postuum voor Lucebert )**

Dat de zon  
vangt  
in een ogenblik  
van leven

een kind  
tastend naar  
een bundel  
zonnestralen

die maar  
voor heel even  
met de scherpste  
van het pas  
geslepen mes

een lichtsnode  
in de ruimte  
maakte

als was hier  
nog aanwezig  
en nooit  
weggeweest  
wat ons allen  
aanraakte.