

In handen.

Maar
je bent iets

in je ongekende uren
die landen
op het kale dak
van je schedel

in je niet weten van

in het holst
van de nacht,

in
je eigen handen.